



Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βazaar προσφορών στο παράκτιο μέτωπο της Αττικής

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις **Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Mom/ Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία** εκφράζουν την αντίθεσή τους με τον επιπόλαιο σχεδιασμό και την οικονομική αξιοποίηση άνευ περιβαλλοντικών δικλείδων ασφαλείας του παράκτιου μετώπου της Αττικής, όπως αυτή προωθείται από το σχέδιο νόμου «**Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις**».

Το σχέδιο νόμου στοχεύει στη διαμόρφωση ενός «φιλικού» περιβάλλοντος προς τον επιχειρηματικό κόσμο, μέσω της σύστασης της εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», η οποία θα αναλάβει «*τη διοίκηση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας ΝΠΔΔ, που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου Σουνίου*».

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν ότι η διαχείριση των εκτάσεων από την «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» είναι απαράδεκτη, καθώς ακυρώνει στην ουσία τη λειτουργία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ). Ταυτόχρονα, απουσιάζει με προκλητικό τρόπο ο χωρικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός για την παράκτια ζώνη της Αττικής που περιλαμβάνεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (ΡΣΑ2021), παρά τα περιθώρια βελτίωσης που εντοπίζονται. Το ΡΣΑ αν και τέθηκε σε εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση πριν από ένα και πλέον έτος, παραμένει στο συρτάρι του αρμόδιου Υπουργείου.

Με δεδομένη την απουσία του ΡΣΑ, δημιουργείται μια έντονη ανησυχία σχετικά με το ποια τελικά θα είναι τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, με βάση τα οποία θα προωθούνται οι «στρατηγικές επενδύσεις». Τα κριτήρια που θέτει το σχέδιο νόμου είναι αποκλειστικά οικονομικά. Η συνταγματικά επιτασσομένη προστασία, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων, που θα έπρεπε να αποτελεί το «βαρόμετρο» για την ένταση και τη μορφή των παρεμβάσεων στην ευαίσθητη αυτή ζώνη δεν απασχολεί το σχέδιο νόμου. Παράλληλα, το νομοθέτημα συνεχίζει την «καλή παράδοση» του σταδιακού περιορισμού του δημόσιου χώρου και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στον αιγιαλό και την παραλία.

Οι βάσεις για άναρχη ανάπτυξη του παράκτιου μετώπου που θέτει το σχέδιο νόμου θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής. Το παράκτιο μέτωπο της Αττικής έχει ανάγκη από σημαντική αναβάθμιση που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος και των πολιτών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αλλάξει σταδιακά η σημερινή κατάσταση που οφείλεται σε χρόνια κακοδιαχείριση και επί μακρόν λανθασμένες επιλογές.

Περισσότερες πληροφορίες:

Λουκία Καλαϊτζή, Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, press@medsos.gr
2108228795